

Rover'e på Lerchenborg slotsplads d. 19. august

I rimeligt efter-sommer vejr rullede vi med en P4, 4 x P6'ere, en SD1'er plus vores Commer ven fra Rootes klubben, ind på slotspladsen, hvor vi flot repræsenterede både mærkerne og klubberne.



Det var dog ikke de 'gamle' biler der var flest af; et par forkølede amerikaneerbiler, nogle repræsentanter fra Ford klubben med flotte 60'er modeller, et hjørne med Ford A og Ford T, et par Fiat 124 Sport i concours stand, et folkevognsrugbrød af den originale slags indrettet som husvogn/campingbus, et område med Land Rover biler i mange afskygninger med og uden mudder,

en række ganske gamle traktorer plus en enkelt Triumph P6, en Ferrari samt et par andre 'løse' fugle udgjorde samlingen.



Toppen af poppen var kongehusets KRONE-1 der var opstillet lige foran trappen til hovedbygningen, inkl. en liberiklædt chauffør der, stort set uden pauser, utrætteligt svarede på spørgsmål hele dagen lang.



ROVER OWNERS CLUB

Holger påklagede, at de 2 skilte på fronten var monteret forkert; et med de 3 løver fra rigsvåbnet og eet med det danske flag. Som de sidder har løverne 'den gale ende' mod flaget, hvilket jo ikke er særligt høfligt. I flg. chaufføren var det salig kong Frederik IX der havde fået dem påsat.

Var der ikke så mange 'gamle' biler, manglede der til gengæld ikke nye biler, da hele oplandets forhandler-net havde invaderet slotsparken med telte, pavillioner, skilte og baner – og ikke mindst med utallige flotte nymodens bilmodeller.

Også de lokale pengeinstitutter var klar med lån til køb af den mange biler, vejhjælpsfirmaerne var klar til at tegne abonnementer, et par kioskelte klar til at sælge is, pølser og øl, og andre solgte gerne ud af creme, udendørs spa bade og andre uundværlige ting og sager.



Havde man glemt madpakken kunne man købe sig til højt smørrebrød og drikkevarer i slottets cafeteria.



Til børnene var der hoppeborge, og for de eventyrlystne bød forhandlerne af 4-hjulstrækkere på ture ud over markerne. Der var også ture på 3-hjuls'trækkere' nemlig på et par store flotte 3-hjulede motorcykler, som kørte rundture gennem parken.

For de der ikke var til motorer, men dog til hestekræfter, var der mulighed for en tur i hestevogne rundt i parken, hvilket vore fruer benyttede sig af.

Vejret holdt tørt til sidste minut; i netop det øjeblik vi satte startnøglerne i for i samlet trop at forlade Lerchenborg startede regnen.

*Tekst : Poul Badura
Foto : Ove Drygaard*